



**Δήλωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πέτρου Κόκκαλη, με αφορμή την εισήγηση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην ΕΕ, σύμφωνα με την οποία η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο πήρε πρωτοβουλίες ενάντια σε όσα «πράσινα» εξαγγέλλει στο εσωτερικό της χώρας, αλλά προτρέπει τους Έλληνες ευρωβουλευτές να στηρίξουν σχετική πρωτοβουλία δύο Πολωνών ευρωβουλευτών, με τη σύμφωνη γνώμη του ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:**

«Δεν μπορεί να είναι αλήθεια όσα μαθαίνουμε εδώ στις Βρυξέλλες.

Δεν μπορεί, μετά και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τον καθολικά «πράσινο» χαρακτήρα του ελληνικού σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να ανακαλύπτουμε πρωτοβουλίες και συνέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προσπάθεια υπονόμευσης των πράσινων κριτηρίων της Ευρωπαϊκής Ταξινόμησης σε ό,τι αφορά τα ορυκτά καύσιμα.

Δεν μπορεί να μας ενημερώνει η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ και μάλιστα εγγράφως, πως θεωρούνται συμβατά από το ΥΠΕΝ τα βασικά σημεία σχετικού σχεδίου επιστολής Πολωνών ευρωβουλευτών και να μας καλούν να την στηρίξουμε. Η ταξινόμηση του αερίου ως «πράσινη δραστηριότητα» αγνοεί πλήρως τις επιστημονικές παραδοχές για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μεθανίου που είναι 84 φορές μεγαλύτερες από αυτές του CO<sub>2</sub>.

Δεν μπορεί, σίγουρα κάποιο λάθος έχει γίνει.

Όσο λάθος πρέπει να έχει γίνει και με το νόμο Χατζηδάκη που άνοιξε το δρόμο στις εξορύξεις ακόμα και σε περιοχές Natura.

Δεν μπορεί. Η ελληνική «πράσινη κυβέρνηση» έχει δηλώσει αφοσιωμένη στους σκοπούς της Πράσινης Μετάβασης.

Κι αν κάποιος τολμήσει να κοιτάξει τι ψηφίζουν μετά τις μεγαλόσχημες εξαγγελίες κάθε φορά και αναδείξει την αντίφαση, αν όχι την υποκρισία, θα το κάνει σίγουρα από «αλλεργία

στην πατρίδα, τη σημαία και την πρόοδο», όπως μας εξήγησε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός.

Στο δια ταύτα,

Ο λόγος πίσω από την πολυετή προσπάθεια δημιουργίας του συστήματος της Ταξινόμησης στην ΕΕ ήταν η επιτακτική ανάγκη για ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο χρυσό κανόνα για την αποφυγή του «πράσινου ξεπλύματος» (greenwashing) δήθεν περιβαλλοντικά υπεύθυνων δραστηριοτήτων.

Κατόπιν τούτων, η ελληνική «πράσινη κυβέρνηση» είναι πλέον και με τη βούλα βεραμάν.»