



Ο ισπανός ποιητής Μάρκος Άνα, ο οποίος είχε περάσει 23 χρόνια στη φυλακή στη διάρκεια της δικτατορίας του Φρανθίσκο Φράνκο, πέθανε στη Μαδρίτη σε ηλικία 96 ετών, ανακοίνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ισπανίας (ΚΚΙ). ○

ποιητής, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1920 και το πραγματικό του όνομα ήταν Φερνάντο Μακάρο Καστίγιο, «απεβίωσε την Πέμπτη στο νοσοκομείο Γκρεγκόριο Μαρανιόν, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του και φίλους», αναφέρει η Mundo Obrero, μια έκδοση του ΚΚΙ στους κόλπους του οποίου παρέμεινε στρατευμένος μέχρι το τέλος της ζωής του.

«Κατηγορούμενος για τρεις δολοφονίες για τις οποίες είχαν ήδη τουφεκιστεί άλλοι κρατούμενοι», μπήκε στη φυλακή σε ηλικία 19 ετών και δεν βγήκε παρά στα 42 του, υπενθύμισε η εφημερίδα El País, παρουσιάζοντάς τον ως «τον πολιτικό κρατούμενο που έμεινε κλεισμένος στις φυλακές του Φράνκο για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

Αφού εντάχθηκε πολύ νέος στο Κομμουνιστικό Κόμμα, στρατεύθηκε στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών κατά τον εμφύλιο πόλεμο (1936-1939). Μετά τη νίκη των εθνικιστών, συνελήφθη στη Μαδρίτη.

Καταδικάστηκε δις σε θάνατο, όμως η ποινή του μετατράπηκε σε κάθειρξη. Ο νεαρός κρατούμενος άρχισε τότε να γράφει βιβλία ποίησης --όπως το «Espana a tres voces» (Η Ισπανία σε τρεις φωνές)-- για τα οποία κέρδισε εγκώμια από τον Πάμπλο Νερούντα ή τον Ραφαέλ Αλμπέρτι.

Είχε επινοήσει το ψευδώνυμο Μάρκος Άνα συνδέοντας τα ονόματα των γονιών του. Ο πατέρας του είχε σκοτωθεί σε βομβαρδισμό στη διάρκεια του εμφυλίου.

Όταν απελευθερώθηκε το 1961, ο Μάρκος Άνα εξορίστηκε στο Παρίσι όπου διηύθυνε το Κέντρο Ενημέρωσης και Αλληλεγγύης «με τον Πάμπλο Πικάσο ως επίτιμο πρόεδρο», υπενθύμισε η Mundo Obrero.

Μετά τον θάνατο του Φράνκο το 1975, μπόρεσε να επιστρέψει στην Ισπανία, όπου συνέχισε να γράφει και να αγωνίζεται για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων,

ιδιαίτερα αυτών που κρατούνταν στη Χιλή από τη δικτατορία του Πινοσέτ.

Αντιδρώντας στον θάνατό του, ο ηγέτης του κόμματος Podemos Πάμπλο Ιγκλέσιας τον χαιρέτισε στο Twitter ως «έναν ήρωα του λαού». «Είσαι το καμάρι των συντρόφων σου και δικό μας», έγραψε.

Το 2007 ο Μάρκος Άνα είχε δημοσιεύσει απομνημονεύματα με τίτλο «Πείτε μου πώς είν' το δέντρο!» και στη συνέχεια, το 2013, ένα βιβλίο αφιερωμένο στη νεολαία που αντιμετώπιζε την οικονομική κρίση, το «Vale la pena luchar» (Αξίζει τον κόπο να μάχεσαι).

Το 2015, στα 95 του, έδωσε μια βιντεοσκοπημένη συνέντευξη στην ηλεκτρονική εφημερίδα eldiario.es , στην οποία υπενθύμιζε πως ουδέποτε υπήρξε «οπαδός της εκδίκησης».

Πηγή:left.gr