



Σε μια ηχηρή παρέμβαση κατά του συστημικού ρατσισμού στις ΗΠΑ προχώρησε ο Τζορτζ Κλούνεϊ, καθώς η χώρα έχει βυθιστεί στο χάος μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Σε μια επιστολή-γροθιά που δημοσιεύτηκε στο The Daily Beast, μία εβδομάδα μετά τον σοκαριστικό θάνατο του άοπλου Αφροαμερικανού, ο 59χρονος σταρ του Χόλιγουντ κάνει λόγο για «δολοφονία» και συγκρίνει τον ρατσισμό στις ΗΠΑ με μια πανδημία που σαρώνει τη χώρα εδώ και τέσσερις αιώνες.

Ο Κλούνεϊ ξεκινά την επιστολή του θυμίζοντας τα γεγονότα του 1992, όταν μια επιτροπή αθώωσε τέσσερις λευκούς αξιωματικούς της αστυνομίας του Λος Άντζελες για τον βίαιο ξυλοδαρμό του Αφροαμερικανού εργάτη οικοδομών Ρόντνεϊ Κινγκ, ενώ μίλησε και για άλλους μαύρους όπως ο Ταμίρ Ράις, ο Φιλάντο Καστίλε και τελευταίος ο Φλόιντ, που έπεσαν νεκροί λόγω της αστυνομικής βίας.

«Ελάχιστες αμφιβολίες υπάρχουν ότι ο Τζορτζ Φλόιντ δολοφονήθηκε. Αυτή είναι η δική μας πανδημία. Μας μολύνει όλους και εδώ και 400 χρόνια δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να βρούμε εμβόλιο.

Η οργή και η απογοήτευση που βλέπουμε ξανά στους δρόμους μας υπενθυμίζει απλώς πόσο λίγο έχουμε μεγαλώσει ως χώρα από την αρχική μας αμαρτία της δουλείας.

Χρειαζόμαστε συστημικές αλλαγές στην επιβολή του νόμου και το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης μας. Χρειαζόμαστε άτομα που θα χαράσσουν πολιτική και πολιτικούς οι οποίοι θα σέβονται τη θεμελιώδη αξία της ισονομίας όλων των πολιτών».

Ο Κλούνεϊ δεν παρέλειψε να εξαπολύσει βέλη και κατά της πολιτικής ηγεσίας της χώρας του και του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει πυροδοτήσει σάλο με δηλώσεις και τις αντιδράσεις του στις σκηνές βίας που εκτυλίσσονται στους δρόμους των αμερικανικών μεγαλουπόλεων, εξηγώντας πως μόνον με την ψήφο μπορεί να αλλάξει κάτι και γι' αυτό οι Αμερικανοί δεν πρέπει να απέχουν από τις κάλπες, αλλά να επιλέξουν σοφά «όχι ηγέτες που υποδαυλίζουν το μίσος και τη βία λες και η ιδέα του να πυροβολεί κανείς αυτούς που διαπράττουν λεηλασίες είναι κάτι λιγότερο από ρατσισμό»...

Και καταλήγει: «Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, καθώς διερωτώμεθα τι θα χρειαστεί για να λυθούν αυτά τα φαινομενικά ανυπέρβλητα προβλήματα, ας θυμηθούμε ότι εμείς τα δημιουργήσαμε, άρα μπορούμε να τα λύσουμε. Κι υπάρχει μόνον ένας τρόπος να έλθει μια βιώσιμη αλλαγή σ' αυτή τη χώρα: Η ψήφος»...

Πηγή: iefimerida.gr