



Οι κυβερνητικές πολιτικές αντιμετωπίζουν την κρίση ως ευκαιρία υποβάθμισης των ναυτεργατικών ν δικαιωμάτων σημειώνει το Τμήμα Ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ:

Ορισμένες σκέψεις με αφορμή την απεργία πέντε ναυτεργατικών σωματείων που θεωρούμε ότι είναι δηλωτική των συσσωρευμένων προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στους εργαζόμενους τόσο στην ποντοπόρο ναυτιλία όσο και στην ακτοπλοΐα.

Συγκεκριμένα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο η κυβέρνηση με μια σειρά ρυθμίσεων έχει επιφέρει καίρια πλήγματα στο ναυτικό επάγγελμα οδηγώντας το σε μια πορεία υποβάθμισης των εργασιακών δικαιωμάτων.

Οι ενέργειες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, έρχονται σε αντίθεση με τις πολιτικές ενίσχυσης του ναυτικού επαγγέλματος που είχε πετύχει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με σειρά ρυθμίσεων όπως είναι η προστασία των εργαζομένων από τα φαινόμενα της απλήρωτης εργασίας, της εγκατάλειψης και της ανασφάλιστης εργασίας, την ανατροπή των σχεδιασμών για μείωση των οργανικών συνθέσεων στην ακτοπλοΐα, ενώ επί των ημερών της επετεύχθησαν για δύο διαδοχικές χρονιές (2017, 2018) αυξήσεις για τους ναυτικούς της ακτοπλοΐας.

Αντίθετα, η κυβέρνηση η Νέας Δημοκρατίας με το νόμο 4714/20 θεσμοθέτησε αρνητικές διατάξεις για το ναυτικό επάγγελμα με αιχμή την υποβάθμιση των μισθολογίων και γενικότερα των εργασιακών δικαιωμάτων στην ποντοπόρο ναυτιλία. Ακόμα όμως και στην ακτοπλοΐα, την κρίση της πανδημίας προσπάθησε να την διαχειριστεί με τρόπο που σε καμία περίπτωση δεν αντιμετώπισε τα οξυμένα προβλήματα που προκλήθηκαν στους ναυτεργάτες και στις οικογένειες τους.

Οι προτάσεις που είχε καταθέσει έγκαιρα ο ΣΥΡΙΖΑ για την διενέργεια εντατικών ελέγχων στα πλοία, την αναδρομική απαγόρευση των απολύσεων ναυτικών αλλά και οι προτάσεις που κατατέθηκαν πρόσφατα για την καθιέρωση εισοδήματος έκτακτης ανάγκης και επιδότησης της εργασίας αν και θα ανακούφιζαν τις ναυτεργατικές οικογένειες, ουσιαστικά αγνοήθηκαν.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει έστω και τώρα να σταματήσει να αντιμετωπίζει την κρίση ως ευκαιρία για την υποβάθμιση των δικαιωμάτων των ελλήνων ναυτικών και να προχωρήσει σε ένα σχέδιο άμεσων πολιτικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί και οι οικογένειες τους