



Δήλωση Κώστα Δουζίνα, Υποψήφιου Βουλευτή Α' Πειραιά με τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή επίσκεψή του στο Τζάνειο νοσοκομείο και συμμετοχή σε διοργάνωση του ΚΕΘΕΑ: Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών είχα την τύχη να βρεθώ στην παρουσίαση της εικαστικής παρέμβασης «Στάσου πλάι μου» που διοργάνωσε το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ και η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Πειραιά στο Δικαστήριο Ανηλίκων Πειραιά. Αμέσως μετά επισκέφθηκα το Τζάνειο Νοσοκομείο όπου είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, ιατρούς και την διοίκηση για τα πολλά θέματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Όλοι είχαμε ζήσει την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία την περίοδο της κρίσης. Την αδυναμία πρόσβασης σε νοσοκομεία για χιλιάδες συμπολίτες μας, τα 25 ευρώ εισιτήριο που επέβαλε ο τότε Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, τις ελλείψεις σε φάρμακα και προσωπικό. Στον αντίποδα τα χρόνια εκείνα είχαμε τον ηρωικό αγώνα ιατρών και νοσοκόμων να υπηρετήσουν όσο καλύτερα μπορούσαν τους συμπολίτες τους υπό αντίξοες συνθήκες. Και όλα αυτά εξαιτίας μιας πολιτικής ηγεσίας που το μόνο που την ενδιέφερε ήταν να περικόψει δαπάνες με απώτερο στόχο την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας. Όλα αυτά τότε. Σήμερα, μετά από τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έχουν αλλάξει πολλά. Δώσαμε ελεύθερη πρόσβαση στους ανασφάλιστους στα δημόσια νοσοκομεία, ενισχύσαμε τα νοσοκομεία με νέους γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και εξοπλισμό. Αυτά, τα αυτονόητα για όλους εμάς - τους πολλούς - άλλοι θέλουν να τα καταργήσουν στον βωμό της ιδιωτικής υγείας. Όχι ότι δεν μένουν πάρα πολλά να γίνουν.

Κατά τη σημερινή που επίσκεψη στο Τζάνειο νοσοκομείο είδαμε την προσπάθεια διεύθυνσης και προσωπικού να κάνουν, όπως είπαν, «αυτό που οφείλουν ως δημόσιο νοσοκομείο». Μάθαμε για την εγκατάσταση της νευροχειρουργικής και νευρολογικής κλινικής, την επικείμενη εγκατάσταση καρδιολογικού τμήματος με χρηματοδότηση από την περιφέρεια Αττικής (και η οποία είχε σταματήσει το 2013), την ανάπτυξη παιδιατρικών υγειονομικών υπηρεσιών και πολλά ακόμα. Παρά τις προσλήψεις, οι ανάγκες προσωπικού αλλά και εξοπλισμού παραμένουν. Η επόμενη μέρα είναι ακόμα πιο απαιτητική. Γιατί το αυτονόητο για εμάς είναι από τη μία να διατηρήσουμε τη στήριξη της δημόσιας υγείας και από την άλλη να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες για τους πολίτες.

